

Dorpsstraat 7
2712 AB Zoetermeer

Port betaald
Zoetermeer

't Seghen Waert



Verenigingsblad van het Historisch Genootschap

Oud Soetermeer

13e jaargang, nr 3

juni 1994

'T SEGHEN WAERT

Verenigingsblad van het
Historisch Genootschap Oud Soetermeer

13e jaargang, nummer 3

juni 1994

- Voorzitter: R.Grootveld, Glanswit 33; tel.611720
Secretaris: H.J.M.Windmeijer, Herikerberg 86; tel.211119
Penningmeester: J.E.Bogaers, Pitrusvaart 39; tel.314352
- Ledenadministratie: A.van Noort, Mauritsstraat 8; tel.163559
- Public Relations: A.A.Collenteur, Wolfertstraat 19; tel.311835
- Redactie: C.J.Moerman-v.Vorst, Dublinstr.253; tel.521488
A.van Noort, Mauritsstraat 8; tel.163559
A.A.Collenteur, schakel tussen bestuur en red.
- Contactpersonen
- Archeol.werkgroep (A.W.Z.): P.van Domburg, Voorweg 162; tel.517058
 - Genealogie en Herald.(G.W.Z.): M.Vijverberg-Kalkema, Stekelbaarssloot 35;
tel.316552
 - Sprekend Verleden (I.W.Z.): E.W.van den Burg, Fred Hendriklaan 32;
tel.164858
 - Archief: J.M.C.Huisman-Aaftink, Bernhardstraat 2;
tel.163179
- Historisch Museum 't Oude Huis: Dorpsstraat 7, 2712 AB; tel.164735
- Conservator: Jouetta van der Ploeg; aanwezig
maandag t/m donderdag van 9 tot 16 uur
 - Openingstijden museum: woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag
van 13 tot 16 uur

INHOUD

- 2 In memoriam Drs. P.G. Hoefnagel
- 2 Ledenbestand
- 4 Activiteitenkalender
- 5 In gesprek met mevrouw T.F. Du Clou-Faltay
- 13 Inloop- en vergaderavonden genealogie
- 14 Fragmentgenealogie Bourbon-Borreboom
- 15 Bekende dorpelingen in de jaren 1800-1900
- 18 Fragmentgenealogie Lekkerkerker
- 21 Café 'Rustoord' aan de Noord-A
- 24 Kopij september nummer uiterlijk za 13 augustus '94

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de volgende Zoetermeerse bedrijven:

- Van As Makelaardij, Eerste Stationsstraat 61, tel. 16 44 45*
Bouwmarkt De Bouwhof, Bleiswijkseweg 11, tel. 31 07 00
Cammeraat IJzerwaren, Eerste Stationsstraat 48, tel. 16 37 31
Cammeraat Zuivelhandel, Dorpsstraat 119, tel. 16 47 96
Carrosseriebedrijf Lamboo b.v., Fokkerstraat 9, tel. 31 64 00
Henneke radio en tv, Den Hoorn 7, tel. 16 32 97
Van Oosterom Schoen en Mode, Dorpsstraat 107, tel. 16 30 29
Roos Kantoorboekhandel, Dorpsstraat 155, tel. 16 35 80
Rové Verlichting, Dorpsstraat 198, tel. 16 64 88
Van der Spek Makelaardij en Ass., Dorpsstraat 50, tel. 16 77 71
Schoenen Van Veen, Dorpsstraat 83, tel. 16 31 65
Slagerij Vollebregt, Dorpsstraat 127, tel. 16 35 25
Taxibedrijf Van der Slik, Kerkenbos 1--9, tel. 51 51 51
Van Waay Damesmode, Dorpsstraat 89-91, te. 16 31 67
Van Waay Herenmode, Dorpsstraat 163 a b, tel. 16 39 10

IN MEMORIAM DRS. P.G. HOEFNAGEL

Met ontroering zullen de lezers van ons blad kennis hebben genomen van het overlijden van de heer Paul Hoefnagel. Hij bereikte de leeftijd van 71 jaar. Door zijn verscheiden verliezen wij een markant historicus, die de geschiedenis van onze gemeente heeft vastgelegd in zijn bekende studie *Zoetermeer een Hollands tweelingdorp*. Deze uitgave blijft ongetwijfeld de vraagbaak voor allen die belangstelling hebben voor de ontstaans-geschiedenis en de verdere gang van zaken op velerlei gebied hier ter plaatse. Met name noem ik de kerkelijke en politieke stromingen, die ook in het zo centraal gelegen Zoetermeer-Zegwaard een sterke verscheidenheid vertoonden. De objectieve en bekwame wijze waarop Hoefnagel deze materie heeft behandeld, is bewonderenswaardig. Een goede vriend, die steeds voor iedereen klaarstond, is van ons heengegaan. Zijn nagedachtenis zal in hoge ere blijven.

J. van der Spek,
oud-voorzitter van het historisch genootschap

LEDENBESTAND

Het ledental groeit nog steeds, zij het wat minder snel dan we de laatste paar jaren gewend waren. Rekening houdend met enkele afvloeiingen, door verhuizing enz., telt Oud Soetermeer -bijgewerkt tot en met 3 mei- 930 leden. Onderstaande nieuwe leden heten we van harte welkom:

Mw G. Bolleboom-Rienties, K. Doormanlaan 17
P.J.J. van Dijk, Amaliaplaats 30
G. Droppert, Vierde Stationsstraat 454
Mw A.J. den Hertog-Fransen, Waaienberg 14
H. Hofman, K. Doormanlaan 179
Th.C.W. Hörters, Pr. Bernhardstraat 71, Hillegom
C. Hörters, Mr. van Vollenhovenpark 37, Driebergen-R.
G. de Jong, St. Victorplein 1, Waddinxveen
G.M.A. de Kok, Willemstraat 191
Mw C.E. Koppers, Safarigeel 11
P.C. Nieuwets, C. van Eerdenstraat 5
G.A.D. van der Lubbe, Boeierkade 7
Mw Rotteveel-Rienties, Van Ostadestraat 28
Mw J. Tanja, Ruimtebaan 111

Dus nu: op naar de duizend leden. Halen we dat dit jaar nog? Moet toch kunnen in een stad met ruim 103.000 inwoners. Uitgedrukt in procenten van het bewonersaantal ligt Zoetermeer ver achter, vergeleken met de ons omringende dorpen zoals Benthuisen, Moerkapelle-Zevenhuizen, Bleiswijk en Pijnacker.

A. van Noort

ACTIVITEITENKALENDER

- za 28 mei: Excursie naar het eiland Pampus (zie aprilnr 1994)
- za 27 augustus: Vervallen is aansluiting bij Kerkepadroute Breda
- za 10 september: Open Monumentendag; het Historisch Genootschap Oud-Soetermeer bezet een kraam in de Dorpsstraat
- za 17 september: Aansluiting bij Kerkepadroute Deventer (zie toelichting)
- wo 21 september: Drs. J.J. Oudenaarden over het Belgische Koningshuis; Morgenster, Nassaulaan 1, 20.00 uur
- za 8 oktober: Historische Dag in samenwerking met de zusterverenigingen uit de omgeving van Zoetermeer; Foyer van de Graanshuur, Dorpsstraat 74a, 11-16 u
- do 10 november: Lezing door Archeologische Werkgroep Zoetermeer; Kruispunt, Osylaan 2, 20.00 uur
- do 24 november: Najaarsledenvergadering met o.a. begroting-1995; Morgenster, Nassaulaan 1, 20.00 uur

Toelichting excursie Kerkepadroute Deventer

De activiteitencommissie heeft op praktische gronden besloten in plaats van Kerkepadroute 4 Breda, route 6 Deventer te volgen. Dit gebeurt op zaterdag 17 september.

Deventer is een van de oudste steden van ons land. Al in de achtste eeuw was hier een handelsnederzetting gevestigd. Later werd Deventer een prominent lid van het Hanzeverbond. De stad, met ruim 68.000 inwoners, toont nog veel van zijn verleden.

Op 17 september zullen te bezichtigen zijn: de Doopsgezinde Kerk, de Chr. Gereformeerde Kerk, de Broederenkerk, de Moskee, Toren en Kerk Lebuinus, de Bergkerk, het Stadhuis en Museum De Waag.

Het vertrek is gesteld op 9.00 uur. De touringcar staat gereed in de Marijkestraat/hoek Oranjelaan. Terugkeer in Zoetermeer rond 17.00 uur.

Kosten deelname: f 30,00 per persoon, incl. vervoer en een kop koffie.

Aanmelden bij de heer C.A.L. van Wieringen, tel. 16 37 64 of bij mevrouw S. Brandhorst-Sonneveld, tel. 51 70 47.

Betalen gaarne vóór 10 september a.s. op Postbank gironummer 47 88 145 ten name van Hist. Genootschap Oud Soetermeer, onder vermelding van Kerkepadroute Deventer.

SPREKEND VERLEDEN

In gesprek met mevrouw T.F. du Clou-Faltay

De meisjesnaam van mevrouw Du Clou doet niet erg Nederlands aan en dat klopt ook wel, want zij werd in Boedapest geboren. Sinds 1923 woont ze in Zoetermeer. De Interviewgroep wilde graag wat meer weten over de achtergronden en daarom hadden wij onlangs een gesprek met haar.

Een niet voorziene emigratie

In het begin van de jaren twintig kwamen er groepen Hongaarse kinderen naar Nederland -ook naar Zoetermeer- om wat op verhaal te komen. "Het was een grote groep kinderen die na de eerste wereldoorlog naar Nederland kwam. Mijn vader was kapitein op een koopvaardijship. Hij was praktisch nooit thuis en mijn moeder zou de andere dag naar het ziekenhuis gaan. De aanleiding dat ik met een groep mee zou gaan, was een andere dan voor de meeste kinderen. De organisatie, die het regelde, heette de Hongaarse Liga en mijn vader zat in het comité. En ja, zoals dat dan gaat hè, ik kwam ook op de lijst te staan, omdat ik een poosje weg moest. In Nederland was het een hoogleraar uit Leiden die de organisatie op poten heeft gezet. Ik meen dat hij Van Nes heette.

Ik kwam met de trein. Het was een slaaptrein met twee verdiepingen en ik weet nog dat ik op de bovenste verdieping sliep. In Utrecht werden we verdeeld over gewone treinen die naar verschillende plaatsen in Nederland gingen. Er kwamen ongeveer dertig kinderen naar Zoetermeer.

Al die kinderen werden afgehaald door de pleegouders, maar voor mij was er niemand. Ik schoot over. Er was een onderwijzeres die in het Zoetermeerse comité zat en in de Dorpsstraat in de kost was, die zei: "Ik neem haar wel zo lang mee naar huis en dan zien we wel". Zij woonde bij een weduwnaar en daar ben ik gebleven. Ik herinner me nog goed, ik had zo'n rieten koffertje bij me en daar zat een door mijn vader in het Engels geschreven brief in. Ik mocht dat koffertje aan niemand anders afgeven dan aan mijn pleegouders. Die onderwijzeres wilde het op het station van mij overnemen, maar toen begon ik een beetje recalcitrant te worden. Ik heb in de trein, en ik kan wel zeggen de eerste drie maanden in Zoetermeer, gehuild van de ochtend tot de avond en ik deed niets anders dan brieven schrijven. Die werden niet gepost, maar dat wist ik niet. Ze konden natuurlijk niet iedere dag zo'n dure postzegel erop plakken.



Drie Hongaarse kinderen (waarschijnlijk in de tuin van Gerrit van Herwijnen gefotografeerd, ca 1923). Van links naar rechts: Margit Demeter (pleegkind van Gerrit van Herwijnen), Teodora Feliszitas Faltay (pleegkind van mw H.E. du Clou-Meerburg) en Lydia Szölösi (pleegkind van Evert Verboom).

Toen ik in de gaten kreeg, dat het niet helemaal in orde was, wilde ik de brieven zelf naar het postkantoor brengen. Meneer Masselink, dat was de Postdirecteur, die plakte er dan in mijn bijzijn een oude postzegel op en dan was ik tevreden, want dan ging die brief weg. Maar ik kreeg er natuurlijk nooit antwoord op!

Op 17 juni 1923 is mijn moeder overleden. Toen dacht ik: nou is er niets meer aan te doen en ik huilde niet meer. Ik herinner me dat ik met vriendinnetjes voor het huis aan het touwtje springen was en dat er eentje tegen me zei: "Goh, je moeder is dood en je staat gewoon te lachen". Ik ben naar binnen gegaan, ik schaamde me dood, gordijntjes opengeschoven van het kamertje -we hadden een voorkamertje naast de winkel- en toen ging ik zitten huilen voor het raam, zo dat ze me goed konden zien. Ik ben niet naar de begrafenis van mijn moeder geweest. Ik was acht jaar toen ik naar Nederland kwam.

Van enkele gezinnen herinner ik me dat er ook Hongaarse kinderen verbleven. Dat was bij Masselink, bij Jongerius, bij Van Herwijnen, Verboom, de sigarenwinkelier, G. de Bruin, de manufacturier en bij Bernhard Groenheyde, die toen nog fietsenmaker was en wat later de autogarage is geworden. Ik had weinig contact met hen. Ten eerste waren de meesten tien, twaalf jaar en ik pas acht. Ik was heel erg klein, nee, ik had weinig contact met de andere Hongaarse kinderen. De meeste kinderen zijn maar drie maanden gebleven en in die tijd moesten ze zelf ook acclimatiseren in het gezin waar ze verbleven. Op school had ik al gauw een vriendinnetje, dat was Stien Akkerman. Dat was mijn eerste en ook mijn blijvende vriendin op de lagere school. Ik had nog twee broertjes. De een is maar zeventien jaar geworden en de ander is met een groep die na mij kwam naar Friesland gegaan. Zo deden ze dat vroeger, het ene kind in Friesland en het andere in Zuid-Holland. En dan mocht je elkaar eens per jaar ontmoeten. De reden dat hij later kwam dan ik, was, omdat hij nogal ziek geweest is van de inenting die wij kregen voor we naar Nederland gingen.

De man van mijn pleegmoeder had een tuin gehad aan de Leidse Wallen. Toen zij weduwe werd, is de tuin verkocht aan Lagerwaard die er jaren heeft gezeten. Het huis is verdwenen met de bouw van Palenstein. We hebben nog een foto van het familiehuis."

Alles was anders

“Toen ik hier pas was, vond ik alles gek. Het was een heel vreemd land en ik kwam bij oude mensen en dan de taal, je verstaat natuurlijk helemaal niets. Maar kinderen spelen met elkaar en die verstaan elkaar wel. Wat wel heel anders was: In Boedapest hadden we een badkamer met een bad en hier werd er zo’n teiltje in de kamer gezet en daar werd ik in gewassn. Ja, dat was heel vreemd natuurlijk. Er waren wel honderden dingen die vreemd waren. Nog een voorbeeld: Een onderjurk; ik wist helemaal niet wat dat was. Mijn kleren werden uitgetrokken en toen kreeg ik een lichtgroene jurk aan met zo’n mouwtje erin. Ik dacht: goh, wat een lelijke jurk en dus wilde ik hem niet aan. Ik ging vreselijk te keer.

Mijn vader heb ik nog maar enige keren gezien. Dan was hij in Denemarken en kwam met de trein naar Nederland. Ik was veertien jaar toen ik hem voor het laatst gezien heb en toen ik twintig was, is hij overleden. Er is waarschijnlijk nooit over gedacht dat ik hier in Zoetermeer naar een ander gezin zou gaan. Ik ben altijd bij weduwe Du Clou, zo heette ze, gebleven. In het gezin was een zoon en dat was Willem du Clou, die negen jaar ouder was dan ik. Hij heeft gewerkt aan de overkant, bij Groenhede, om het vak van fietsenmaker te leren. Ik was heel erg lenig en dan moest ik hem om twaalf uur gaan roepen om te eten. Dan kreeg ik een dubbeltje van die jongens als ik op mijn kop ging staan op een fietszadel.”

Geestelijke ontwikkeling

Tijdens het gesprek viel het op dat mevrouw Du Clou de Nederlandse taal heel goed beheerst. We stelden haar de vraag of zij gevoel voor taal heeft. “Nou, dat weet ik niet. Ik kan het altijd makkelijker spreken dan verstaan. Als mensen onduidelijk spreken, versta ik het niet. Toen we naar Nederland kwamen, kregen we in de trein allemaal een boekje, zo’n reisboekje met allemaal zinnnetjes en dat gebruikten we dan. Als ik bijvoorbeeld dorst had, zei ik: “Ik verzoek om water”. En dat werkte. Je kon het ook laten lezen. Ik zat al heel gauw op school, in de tweede klas, en ik was het enige kind dat in juni een tien had voor lezen. Ik sprak heel snel heel goed Nederlands.



Onderwijsteam van de Openbare Lagere School Zegwaart, ca 1923. Van links naar rechts: Zittend: meester Verwers (hoofd van de school) en juffrouw Hilvers. Staand: meester Ooms, juffrouw Koster en meester Van Eijk.

Of de andere Hongaarse kinderen hier naar school moesten, weet ik niet. Maar de onderwijzeres, juffrouw Hilvers, die mij onder haar hoede had genomen, nam mij ook al direct mee naar school. Zij had de tweede klas. Toen ik in de derde klas zat, gingen we verhuizen naar de nieuwe school (wat nu de Muziekschool in de Dorpsstraat is - V.d.B.). We hebben de opening van de nieuwe school meegemaakt. De officiële opening, waarbij we zo lang op de toespraken moesten wachten. We stonden bij de kapstok met onze benen te slingeren en ineens ging mijn sandaal zo hoog, hup, door het raam! Dat was op de eerste dag in de nieuwe school en dan een kapotte ruit! Het was geen opzet, nee, het was gewoon verveling. Ik moest uit mijn spaarpot, ik meen twee gulden vijftig eraan betalen, maar dat interesseerde me eigenlijk niet, want als kind kreeg je die niet eens te zien. Het was vroeger zo: je vader en je moeder hadden een spaarpot voor je, maar die ging nooit open. Je wist niet eens wat erin zat. Ik mocht niet doorleren. Dat was vanzelfsprekend. In de hoogste klas, toen we van school afgingen, kregen we allemaal een toespraakje en er werd tegen mij gezegd: "Ja, Doortje Faltay, je bent de beste van de klas, maar je begrijpt wel dat je niet naar een andere school kan". Maar ik ben toch naar een naaischool gegaan. Dat was bij Jaantje Hoogendam in het Lagereind. En later heb ik zo veel cursussen gedaan, ik kan ze allemaal niet opnoemen. Ik heb ook mijn handenarbeidakte en mijn nuttige en fraaie handwerkaktes. Ik heb nog een klein poosje in Bleiswijk op een lagere school naailes gegeven. Verder heb ik in Delft een opleiding kinderverzorging en -opvoeding gehad.

Het werk

Eerst heb ik in een kinderdagverblijf in Den Haag gewerkt en later in een Kindertehuis van Voogdij in Zandvoort. Groot Kijkduin heette dat. Daar waren voornamelijk kinderen van de Voogdij, waarvan veel uit Amsterdam. Mijn taak was de verzorging van kleuters. Daar ging je mee wandelen en daar deed je alles mee. Eens in de veertien dagen hadden we een vrije dag. Dan kregen we 's avonds om zeven uur vrij tot de andere avond half elf. Dan ging ik met de fiets naar Zoetermeer. Dat was vijfenveertig kilometer en dan was ik om klokslag half tien bij de Roomse

Kerk. De werktijden waren van 's morgens zes uur tot 's avonds half tien. We hadden geen eigen kamer. Ik sliep op de zaal met mijn peuters. Je vond het eigenlijk heel gewoon, je vond alles gewoon. Ik had de zorg voor een stuk of tien, elf kinderen. Dat heb ik tweeënehalf jaar gedaan. Daarna kreeg ik verkering met een neef van mijn pleegmoeder en toen wilde ik dichterbij komen. Totdat ik trouwde heb ik in Den Haag een demente oude dame verpleegd en verzorgd. Dat waren bijzonder aardige mensen en daar werd ik als pleegdochter behandeld. Toen ik getrouwd was, mocht ik niet meer werken. Ik had vreselijk leuk werk gehad, maar buitenshuis werken als je getrouwd was, dat was toen niet."



Een dag op het strand van Hoek van Holland. Van links naar rechts: Rien du Clou (echtgenoot van de geïnterviewde; werkte bij Nutricia); Wim du Clou (de fietsenmaker); (oude) Harrie van Eerden (postbode); Kees van Eerden (omgekomen op 5 mei 1945) en (jonge) Harrie van Eerden (kantonnier).

Mevrouw Du Clou heeft later in het maatschappelijk leven diverse functies bekleed:

“Bestuurlijk in de Partij van de Arbeid, bij de Vrouwen-Adviescommissie voor de Woningbouw en jarenlang ben ik penningmeesteres van de A.V.O. geweest, dat staat voor Actio Vincit Omnia, die hulp verleende aan gehandicapten. Ik heb kindertoneel gedaan voor Nutricia. Ik had dan de regie, dat was vreselijk leuk. In de Morgensterkerk heb ik bejaardenhandenarbeid gedaan en ik heb in het ANBO-bestuur gezeten, dat is een ouderenbond.”

Hernieuwde kennismaking met Hongarije

“Toen ik tweeënzestig was, ben ik in Hongarije met vakantie geweest. Wij kwamen in Boedapest aan en reden linea recta naar de straat en het huis waar ik geboren ben. Van die tijd af ben ik er praktisch ieder jaar terug geweest. Ik heb destijds gedacht: belachelijk dat ik mijn moedertaal niet meer ken! Daarom ben ik de taal weer gaan leren.”

Nederlandse of Hongaarse?

Het lag voor de hand om de vraag te stellen of mevrouw Du Clou zich in haar hart Nederlandse of toch een beetje Hongaarse voelt.

“Ik denk dat er nooit iemand echt veranderen kan. Daar geloof ik niet in. Ik blijf Hongaarse, en al zou u veertig of vijftig jaar ergens anders heen gaan, dan bleef u Nederlander. Andere mensen aanvaarden je ook niet als gelijke. Ik wil niet zeggen dat het een vorm van discriminatie was. Het was anders. Je hoorde er niet bij. Ik heb het altijd gemerkt.”

Was het zo dat ze u anders benaderden omdat men wist dat u uit Hongarije kwam, of omdat u andere ideeën had?

“Ik denk dat het van beide wat is. Kijk, nu ben ik wit, maar vroeger was ik zwart en ik was ook niet zo'n lieverdje, dat weet ik ook wel, maar dat gold voor veel andere kinderen ook. Maar, als we wat uithaalden of zo, dan zeiden ze: “Dat kleine zwarte ding zal het wel weer gedaan hebben”. Ik ben niet gediscrimineerd hoor, maar ik was een ander”.

De interviewers hebben in de persoon van mevrouw Du Clou een gesprek gehad met een boeiende persoonlijkheid. Ze heeft met kinderen gewerkt, heeft veel in het ouderenwerk gedaan, ze is sociaal bewogen en politiek geëngageerd. Het meeste heeft te maken met een vorm van sociaal werk en is naar buiten gericht. En in haar huis troffen we vele werkstukken aan uit klei vervaardigd, die een onmiskenbaar artistieke aanleg verraden. Ooit emigreerde zij, zonder daar enige invloed op te hebben, naar een voor haar vreemd land met voor haar vreemde mensen en een heel andere taal. De weg naar volwassenheid was geen gemakkelijke en misschien is dat wel bepalend geweest in haar latere leven met haar zorg voor anderen.

E.W. van den Burg en mevrouw R. Moers-De Vree

De geplaatste foto's werden door mevrouw Du Clou welwillend ter reproductie afgestaan aan het Historisch Genootschap.

GENEALOGIE EN HERALDIEK

Met ingang van 1 januari 1994 is er een vast schema wat betreft de avonden van de werkgroep. In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.

Het schema ziet er als volgt uit:

INLOOPAVONDEN: Elke eerste maandag van de maand, met uitzondering van 5-12-1994.

VERGADERAVONDEN: 27 juni en 19 september.

WERK-/STUDIEAVONDEN: Alle overige maandagen, uitgezonderd 2e pinksterdag en 2e kerstdag.

Alle avonden zijn op de maandagavond en beginnen om 20.00 uur in 't Oude Huis, Dorpsstraat 7.

Nadere inlichtingen: Marjolijne Vijverberg-Kalkema, Stekelbaarssloot 35, telefoon: 31 65 52.

FRAGMENTGENEALOGIE BOURBON-BORREBOOM

De Genealogische Werkgroep is in bezit van dit kleine stukje genealogie en is benieuwd of één van de leden van het Historisch Genootschap hier aanvullingen op kan geven. Men kan zich hiervoor, en natuurlijk ook voor vragen, wenden tot de Werkgroep.

- I. ENGEL JANSZE BOURBON (na 1735 Boereboom), tr. Zoetermeer 14-4-1726
MAARTJE ARIENS VERKADE, dr. van Arij Michielse (Adriaen) Verkade en
Grietje Kors Bleijswijk.

Kinderen uit dit huwelijk komen voor als Boereboom (bij doop)
en Borreboom (bij huwelijk en overlijden)

Uit dit huwelijk:

1. GEERTJE, ged. Zoetermeer 30-6-1726.
2. ARIAANTJE, ged. Zoetermeer 18-5-1727.
3. HENDRIK, ged. Zoetermeer 28-11-1728, volgt IIa.
4. GEERTJE, ged. Zoetermeer 25-3-1731.
5. JANNETJE, ged. Zoetermeer 31-8-1732.
6. JAN, ged. Zoetermeer 20-3-1735.
7. MARIJTJE BOEREBOOM, ged. Zoetermeer 15-7-1736.
8. JOHANNES BOEREBOOM, ged. Zoetermeer 28-8-1738.
9. ARIJ BOEREBOOM, ged. Zoetermeer 21-1-1742, volgt IIb.
10. NEELTJE BOEREBOOM, ged. Zoetermeer 20-9-1744, tr. Zoetermeer
16-11-1766 ADRIANUS TUIJTEL.
11. PIETER BOEREBOOM, ged. Zoetermeer 28-5-1747.
12. PIETER BOEREBOOM, ged. Zoetermeer 4-8-1748.

- IIa. HENDRIK BOURBON, ged. Zoetermeer 28-11-1728, ondertr. Zegwaard
5-11-1758 (gaarder) NEELTJE VERMEER.

Uit dit huwelijk:

1. MAARTJE BORREBOOM, ged. Zoetermeer 8-2-1762, tr. MATTHIJS
GELDTELDER.
2. JAN BORREBOOM, ged. Zoetermeer 3-7-1763.
3. JANNETJE BORREBOOM, ged. Zoetermeer 17-6-1764.
4. JANNETJE BORREBOOM, ged. Zoetermeer 11-8-1765.
5. LENA BORREBOOM, ged. Zoetermeer 21-12-1766.
6. JAN BORREBOOM, ged. Zoetermeer 24-1-1768.
7. PIETER BORREBOOM, ged. Zoetermeer 7-5-1769.
8. ARIAANTJE BORREBOOM, ged. Zoetermeer 9-9-1770.
9. JAN BORREBOOM, ged. Zoetermeer 27-3-1774.

IIb. ARIJ BORREBOOM, ged. Zoetermeer 21-1-1742, overl. Zegwaart 22-1-1806 (oud 65 jr; nalatende 1 meerjarige dochter), tr. Zoetermeer 8-3-1767 (en gaarder Zegwaart) LIJSJE DEN OUDE.

Uit dit huwelijk:

1. ENGELTJE BORREBOOM, ged. Zoetermeer 20-9-1767.
2. CORNELIS BORREBOOM, ged. Zoetermeer 10-12-1769.
3. ARIAANTJE BORREBOOM, ged. Zoetermeer 26-4-1772.
4. JANNETJE BORREBOOM, ged. Zoetermeer 11-12-1774.

BEKENDE DORPELINGEN IN DE JAREN 1800-1900.

Bij het vastleggen van de diverse families in Zoetermeer en in Zegwaart komen we vaak namen tegen van personen, die bij verschillende huwelijken als getuige waren gevraagd en die dan door hun handtekening te zetten op de huwelijksakte

Het zou te ver voeren om al deze huwelijken op een rijtje te zetten, vandaar dat we hebben volstaan met zo maar een greep te doen, waarbij de bekende getuigen een rol hebben gespeeld.

Het zijn de volgende personen:

Beroep: bouwman

Cornelis van der Wal	68 jaar huw.acten 1813
Jacob de Groot	29 jaar huw.acten 1813
Jan van Zwieten	54 jaar huw.acten 1821
Pieter Huijzer	65 jaar huw.acten 1825
Abraham van der Boon	44 jaar huw.acten 1826
Willem van Dorp	62 jaar huw.acten 1843
Gerrit Vijverberg	67 jaar huw.acten 1844

Brood-en banketbakker

Anthonie Lammens	39 jaar huw.acten 1828
Theodorus Marinus Pieterse	40 jaar huw.acten 1849
Marinus Lourentius Pieterse	23 jaar huw.acten 1860

Herbergier

Hendrik den Ouden
Martinus Karens

?? jaar huw.acten 1817
30 jaar huw.acten 1849

Horlogemaker

Theodorus Petrus Böhm

58jaar huw.acten 1901

Kandidaat-Notaris

Isaac van der Poort
Adriaan van der Broek
Samuel van Meerten

28 jaar huw.acten 1850
30 jaar huw.acten 1857
26 jaar huw.acten 1862

Kastelein

Leendert den Ouden

48 jaar huw.acten 1850

Kledermaker

Jan den Drijver
Gerardus Wilhelmus Deesman
Christiaan Tomson

27 jaar huw.acten 1821
45 jaar huw.acten 1827
35 jaar huw.acten 1850

Koopman

Cornelis van der Helm
Andries de Groot
Arie Adegeest

?? jaar huw.acten 1818
29 jaar huw.acten 1851
30 jaar huw.acten 1852

Logement-en Stalhouder

Meindert Hermanus Vergeer

43 jaar huw.acten 1864

Nachtwaker

Gijsbert Hendrik Mulder

64 jaar huw.acten 1901

Plaatselijke bode

Gerrit Hekker 81 jaar ! huw.acten 1856
Jacob Wieriks 51 jaar huw.acten 1881

Rietdekker

Jacob Wieriks 42 jaar huw.acten 1828

Schoenmaker

Dirk van Es 53 jaar huw.acten 1822
Adrianus Petrus de Jager 43 jaar huw.acten 1825
Willem Sniijders 33 jaar huw.acten 1844

Secretaris van Zoetermeer en Zegwaard

Isaac Molenaarsz. ?? jaar huw.acten 1816
Nicolaas Molenaar 23 jaar huw.acten 1843
Cornelis Leonardus Jacobus Bos 42 jaar huw.acten 1882

Smid

Johannes van Wel 43jaar huw.acten 1813

Timmerman

Arie Tol 49 jaar huw.acten 1820
Abraham Verboon 28 jaar huw.acten 1829
Jacob Meijer 24 jaar huw.acten 1856

Veldwachter

Aart Schaap 45 jaar huw.acten 1864
Coenradus Stephanus Rutten 42 jaar huw.acten 1849
Marinus Noppe 27 jaar huw.acten 1851

Winkelier

Johannes Soeterbroek	25 jaar huw.acten 1826
Petrus Henricus Swillens	43 jaar huw.acten 1839
Klaas Dulleman	34 jaar huw.acten 1851

Zadelmaker

Jan van Rijs	41 jaar huw.acten 1828
Adriaan van Rijs	22 jaar huw.acten 1850

Voor de goede orde nog even het volgende:

Mocht U bijvoorbeeld een fotokopie wensen van de huwelijksakten van Uw voorouders in het genoemde tijdvak, dan kunt U terecht op het Stadhuis van Zoetermeer en vragen naar de heer J. Rijnsburger, gemeente archivaris; kamer 274.

De kosten van een fotokopie in de periode 1800-1900 bedragen f 0,85 per akte. Wilt U wel even een telefonische afspraak maken met de archivaris? (tel. 079-440577). Op de huwelijksakten komen niet alleen de handtekeningen van Uw voorouders, maar óók van de getuigen voor!!

A.J. Leepel

FRAGMENTGENEALOGIE LEKKERKERKER

I. TEUNIS LEKKERKERKER, bouwman, tr. JANNETJE HOGENDOORN.

Uit dit huwelijk:

1. CORNELIS, geb. Gouderak 28-12-1840, volgt II.
2. CORNELIA, geb. Zoeterwoude 26-5-1851, landbouwster, overl.
Zegwaard 30-10-1911 (acte 19), tr. Zegwaard 6-5-1875 ADRIANUS
JOHANNES VAN REEUWIJK, geb. Zegwaard 26-1-1850 (aangifte gedaan
door Adrianus Meerburg, verloskundige), landbouwer, overl.
Zegwaard 10-6-1901, zn. van Pieter van Reeuwijk, bouwman, en
Willemijntje Kooiman.
Cornelia kwam op 6-5-1875 uit Zoeterwoude naar Zegwaard.

- II. CORNELIS LEKKERKERKER, geb. Gouderak 28-12-1840, bouwman, tr. Zegwaard 25-12-1864 (acte 16; get. Cornelis Bos, 54 jr, winkelier; Jacob Karens, 32 jr, bouwman; Arie Bos, 23 jr, bouwman te Alkemade en Adrianus Johannes van der Voort, 31 jr, veldwachter) CORNELIA VAN LOKHORST, geb. 's Gravensloot 25-10-1834, dr. van Jacob Lokhorst, kastelein te Zegveld, en Geertje van Doorn.
Dit gezin woonde Dorp 67 te Zegwaard.

Uit dit huwelijk:

1. TEUNIS, geb. Zegwaard 23-8-1867.
2. GERRIT, geb. Zegwaard 7-9-1867 (acte 16).
Gerrit vertrok 31-10-1879 naar Leiderdorp.
3. CORNELIS, geb. Zegwaard 24-11-1869.
4. JAN, geb. Zegwaard 31-7-1872 (acte 53).
5. WILLEM, geb. Zegwaard 15-10-1874 (acte 51).

FRAGMENT LEKKERKER(KER)

Van dit gezin is (nog) niet bekend of het familie is van de vorige fragment-genealogie.

- I. LEENDERT LEKKERKERK, geb. 1831, landbouwer, tr. ARIAANTJE HUISMAN.

Uit dit huwelijk:

1. LEENDERT, geb. 1862.
2. JAN LEKKERKERK/LEKKERKERKER, geb. Benthuisen 1860, landbouwer, tr. Zegwaard 30-4-1890 (acte 5; get. Leendert Lekkerkerk, 59 jr, landbouwer te Benthuisen, vader van de bruidegom; Leendert Lekkerkerk, 28 jr, landbouwer wonende te Capelle a/d IJssel, broeder van de bruidegom; Johannes Abraham van Straalen, 26 jr, landbouwer en Gerrit van Straalen, 24 jr, landbouwer, broer van de bruid) GERRITJE VAN STRAALLEN, geb. Zegwaard 1868, dr. van Abraham van Straalen en Fransina van Staalduinen.
Op de huwelijksacte wordt vermeld Lekkerkerk, maar Jan ondertekent als Lekkerkerker.

Voor verdere informatie en eventuele aanvullingen kunt U zich wenden tot de Genealogische Weggroep.

SCHENKINGEN

Van de heer Kaffa uit Zoetermeer ontving de werkgroep een boek serie genealogische tijdschriften voor Midden en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard.

Van de heer C. van der Spek ontvingen wij papier voor onze familiemappen, de heer Van Tartwijk schonk ons het prisma handwoordenboek Latijn-Nederlands. Voorts kregen we van de heer L.M.M. Koot een genealogie Koot en van mevrouw H.E. van Leeuwen-Breimer een genealogie van het geslacht Breimer.

Alle gevers hartelijk dank.

VRAAG EN ANTWOORD

Vragen en antwoorden voor deze rubriek kunt u zenden aan de Genealogische Werkgroep Zoetermeer, Dorpsstraat 7, 2712 AB Zoetermeer, onder vermelding van Vraag en Antwoord.

VRAAG

94/2 DRIESSEN

Wie kan mij helpen aan gegevens over Pieter Driessen, die op 15 juni 1800 te Zoetermeer huwt met Trijntje Frigge. Trijntje is gedoopt 30-3-1781 te Zoetermeer. Bij hun huwelijk is Pieter "jongman geboren van Helden in het Pruisische". Te Helden zijn verschillende Pieters te vinden, doch van geen is te bewijzen dat het de gezochte is.

J. Driessen, Wijhe.

CAFE 'RUSTOORD' AAN DE NOORD-A

een pleisterplaats in een recreatiegebied uit het verleden

Aan het eind van de Broekweg op een driesprong stond ooit een eenzame boerderij, voor 1940 bewoond door broer en zuster Wout en Kee Schuur. Het was een veehouderijbedrijf van 20 ha met een veebezetting van veertig melkkoeien met bijbehorend jongvee en een paard voor transport. Toen Wout Schuur in 1948 overleed, werd het bedrijf overgenomen door een neef, Chris Olsthoorn. Deze was gehuwd en het echtpaar had zeven kinderen. De omgeving van de boerderij was zonder meer een uniek stukje natuurschoon, prachtige polderwatertjes met het slingerende waterlint van de Noord-A. De toenmalige plas, vol eilandjes, was een eldorado van rust voor vissers, roeiers, zwemmers en zonnebaders. Naast de boerderij was een tol-draaibrug, die was particulier eigendom. Tolgeld met fiets was vroeger 2½ cent, later 5 cent. Via de tol kon men naar Zoeterwoude. Op dezelfde plaats ligt nu een brede vaste brug.



Hoe romantisch het wonen op de boerderij -vooral in de zomer- ook was, er waren ook nadelen. Er was namelijk geen waterleiding en ook geen elektra. Het melken van de koeien moest dus met de hand geschieden, terwijl machines voor transport, snijden of malen door het ontbreken van krachtstroom niet konden worden gebruikt. Voor verlichting gebruikte men brongas, evenals voor koken enz. (eigen installaties). Water haalde men uit de regenput en als die leeg was, nam men toevlucht tot slootwater. Dit was in die dagen niet zo vervuild als nu, maar hygiënisch was het bepaald ook niet.

Bij de aanleg van elektra en waterleiding besloten de vroede vaders van toen de boerderijen en huizen vóór aan de Broekweg wel aan te sluiten, maar voor de bewoners achter aan de Broekweg vond men dit te ver en dus te duur! Aansluiting was wel mogelijk, wanneer men gedurende tien jaar tweehonderd gulden per jaar extra betaalde. Dit weigerde men, dus dan ook geen water en elektra. In 1960 nam het gemeentebestuur het besluit om de bewoners achter aan de Broekweg toch ook aan te sluiten. Na het overlijden van haar man stond mevrouw Olsthoorn met haar kinderen alleen voor het bedrijf. Er kwamen toen echter tot nu toe ongekende mogelijkheden, want een nieuw tijdperk brak aan, namelijk steeds meer tijd voor recreatie. Gedurende de zomermaanden kwamen al geruime tijd steeds meer dagjesmensen naar dit natuurgebied. Mevrouw Olsthoorn kreeg daardoor steeds vaker het verzoek of zij voor bootjes en ook drinken kon zorgen. Op het erf werden daartoe tafels en stoelen geplaatst. En zo kwam mevrouw Olsthoorn ongedacht in het horeca- en recreatiebedrijf terecht.

Na de dagjesmensen volgden ook de kampeers, van wie sommigen onderdak in de schuren vroegen. De boerderij werd verbouwd volgens de eisen waaraan lokaliteiten voor het verkrijgen van verlof en tapvergunning moesten voldoen. Mevrouw Olsthoorn moest hiervoor wel het middenstands- en horecadiploma behalen en dat lukte. Zonder meer een prestatie op haar leeftijd en zo kon zij in 1957 haar horecabedrijf Café 'Rustoord' starten!

De leveranciers van de dranken reden met hun vrachtwagens al hotsend over de Broekweg met zijn vele builen en kuilen naar 'Rustoord'. En daar werden goede zaken gedaan! Bij alle verbouwingen en vergunningen die men kreeg viel het echter niemand op dat Café 'Rustoord' niet was

aangesloten op het waterleidingnet. Hoe was dat mogelijk? Wanneer tijdens een droge periode de regenput leeg was, 't ja wat dan? Het vaatwerk en bestek van de gasten afspoelen en wassen in slootwater? Melkrijder C. van der Velde bracht uitsluitend door iedere dag enkele melkbussen met leidingwater van de melkfabriek mee te brengen. De gasten van Café 'Rustoord' konden er dus voortaan van verzekerd zijn dat zij altijd koffie en thee kregen dat met leidingwater was gezet.



Café 'Rustoord'

Hoe romantisch dit alles voor sommigen misschien ook mag klinken, zo ideaal was 'de goede oude tijd' nu ook weer niet. Wat is er van de romantiek van weleer aan de Noord-A overgebleven? Wanneer men nu via een uitstekend wegdek over de Aziëweg naar de thans Zoetermeerse Plas geheten rijdt, en men passeert Restaurant 'A-Zicht', dan komt men voor de reeds genoemde brug.

Links vóór de brug is nu een parkeerplaats met op de achtergrond een schuur. Dit is het enige gebouw dat over is van de voormalige boerderij en het Café 'Rustoord'. Rijkswaterstaat heeft namelijk in 1962 de boerderij gekocht en afgebroken, ook de 'tol' is toen officieel opgeheven!

De huidige plas met strand, wandelpaden en Restaurant 'A-Zicht' voldoen zeer zeker aan de vorm en behoefte van recreatie waaraan in Zoetermeerstad zonder meer grote behoefte is.

Uiteraard geldt voor iedereen, zowel uit verleden als heden: "elk mens is een kind van zijn tijd".

ing. A.J. Krijgsman

Kopij voor het september-nummer graag inleveren

uiterlijk zaterdag 13 augustus a.s.

bij mevr. C.J. Moerman-van Voorst, Dublinstraat 253,
2713 HT ZOETERMEER

KOOT



oud papier lomp
en metalen
afzet containers
beschikbaar

Vlamingstraat 30
2713 RS Zoetermeer

TEL. 079 - 164196

HET AVONTUUR BEGINT BIJ DE DUMP



- CAMPINGSPOORT
- SCHIETSPORT
- WERKKLEDING
- CAMPINGGAS
- OVERLEVINGSSETS
- MESSEN
- LEGERKLEDING
- VRYETIJDKLEDING

de dorp
elberwijn
dorpstraat 66 zoetermeer



079-
163551